



Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
en het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede
nodigen uit:

Ontmoetings- en reflectievoormiddag

Op 10 mei 2016 organiseert de werkgroep KiJo Solidariteit opnieuw een ontmoetings- en reflectievoormiddag. In 2011 werd gewerkt rond het concept van dialogeschool ('Het visioen uitgedaagd'), en in 2012 werd verder gebouwd op dit thema ('Het visioen als kompas'). In 2013 focusten we op 'duurzame ontwikkeling', om het visioen op die manier tastbaar te maken. Voor de editie van 2014 kozen we het thema 'engagement en intrinsieke motivatie'. Na een onderbreking in 2015 agenderen we op de editie van 2016 het thema van de **verbindende communicatie**.

Thema

Zeggen dat onze hedendaagse samenleving nood heeft aan verbindende communicatie, is een open deur intrappen. We leven in een tijd van crisis. Economische crisis, ecologische crisis, sociale crisis. En crisissituaties werken verdelend. Mensen en groepen worden tegen elkaar opgezet. Precies in deze contexten is er nood aan verbindende communicatie. Tijdens de voormiddag worden twee praktijkverhalen voorgesteld, en gaan we dieper in op hoe die verbindende communicatie tot stand komt.

Doelgroep

Leidinggevenden en (educatief) medewerkers van de betrokken organisaties.

Inschrijven

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht (via pieter@netrv.be), ten laatste op 3 mei.

Locatie

De studievoormiddag gaat door in de Guimardstraat 1 te Brussel.

Programma

- 9u00 Onthaal met koffie en koekjes
- 9u30 Verwelkoming door **Carl Snoeckx**, directeur dienst Identiteit en opvoedingsproject van het katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inleiding door **Pieter Vandecasteele**, coördinator Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede
- 9u40 Uit de praktijk:
 - **Dirk Lenaerts**, Algemeen directeur St-Agnesinstituut, Diversiteit & Integratie: Van visie naar praktijk
 - **Els Van Doren**, proost Chirojeugd Vlaanderen, De Pestzak
- 10u30 Pauze
- 10u45 **Pieter Baets**, LABO – Sociaal laboratorium rond emancipatie en sociale verandering
Workshop: ***Wat betekent verbindende communicatie in onze diverse migratiesamenleving? Theorie en praktijk.***
- 12u45 Slotwoord door **Marcel Cloet**, voorzitter Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede
- 12u50 Lunch

Meer Informatie

Dirk Lenaerts is Algemeen directeur St-Agnesinstituut en Coördinerend directeur SG Oscar Romero

In zijn praktijkverhaal geeft hij een inkijk in de uitdaging om van visie naar praktijk te werken wanneer het gaat over diversiteit en integratie. “Het Sint-Agnesinstituut te Hoboken wil een lerende school (1) zijn die, vanuit een christelijke inspiratie (2), zwakke tot sterke leerlingen (3) voorbereidt op hun persoonlijk (4), professioneel (5) en maatschappelijk functioneren (6) door constructief om te gaan met diversiteit (7).”

Maar hoe breng je dagdagelijks deze visie in de praktijk? Wat kan je zien, horen, voelen...op school, en hoe gaan we om met de recente maatschappelijke uitdaging van radicalisering?

In een praktijkverhaal wordt verduidelijkt hoe vanuit een visie, doelbewust acties worden opgezet waarbij de preventiepiramide als referentiekader wordt gehanteerd.

Els Van Doren is proost bij Chirojeugd Vlaanderen

‘De Pestzak’ is een methodiek om pesten aan te pakken en te voorkomen. Pesten pak je niet aan door tegen de pest(st)er te zeggen dat het niet mag, dat is bekend. Ook de gepeste bevestigen in zijn/haar talenten, is onvoldoende. De hele groep benaderen, is wel een goede weg: als het voor iedereen fijn wordt, is pesten niet meer nodig, laat staan tof. ‘De Pestzak’ geeft onmiddellijk goede raad om pesten aan te pakken, laat je oefenen in pesten herkennen en biedt geeft voorkomen-suggesties.

Pieter Baets, Sociaal laborant bij LABO vzw

LABO vzw is een organisatie waar creativiteit en engagement elkaar ontmoeten. Onze trainers hebben al jarenlang ervaring met vormingsactiviteiten in diverse sociale bewegingen. Onderweg leerden ze heel wat innovatieve technieken kennen om van onderop beweging te maken. Vanuit de overtuiging dat heel wat meer bewegingen, organisaties, groepen en individuen baat hebben bij een frisse methodiek, willen we onze kennis en ervaring graag met jullie delen. Sociale verandering is geen exacte wetenschap. Ons laboratorium is dan ook een sociaal laboratorium. Het is eentje waar mensen, ideeën en verbeeldingskracht centraal staan. Maar ook daadkracht. We geloven dat iedereen uiteindelijk zelf de sleutel tot verandering in handen heeft. We stimuleren kritische reflectie die moet leiden naar sociale actie. Enkel zo maken we maatschappelijke verandering mogelijk en brengen we sociale rechtvaardigheid een stapje dichterbij. Mensen meer weerbaar en crisisbestendig maken. Daar gaan we voor!

Meer info: www.labovzw.be