

# Vormingsdag Weerbaar midden kwetsbaarheid

Vredesspiritualiteit  
Pax Christi Vlaanderen

Dinsdag 10 juli 2018  
Van 9.30 u. tot 16.15 u.  
Gregoriuszaal - Sint-Andriesabdij  
Zevenkerken bij Brugge



## Nieuwe wegen gaan met slachtoffers van geweld

Hildegarde Vansintjan, voorzitter Pax Christi Vlaanderen

## Over het menselijk lot, het vinden van zin en de vrijheid om te kiezen

Nadja Palombo, sociaal-pedagoge  
hoofd van Duits Instituut voor Logotherapie bij Munchen

## Ontmoeting als pelgrimstocht

Barbara Mertens, stafmedewerkster TAU

## Omgaan met kwetsbaarheid

Willy en Lut Vandamme - Wouters

Inschrijven via:

[www.paxchristi.be/weerbaar](http://www.paxchristi.be/weerbaar) of op 03/225 10 00.

Deelnameprijs 15 euro.

Overschrijven op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen met vermelding 'vorming vredesspiritualiteit 10 juli 2018'.

## Programma

---

- 09.30 u. Onthaal
- 09.45 u. welkom, lied en gebed, kortfilm uit het leven van De Ark: Rik Beernaert
- 10.00 u. **Nieuwe wegen gaan met slachtoffers van geweld**
- Hildegarde Vansintjan**, voorzitter Pax Christi Vlaanderen, spreekt over 'kwetsbaarheid' en 'weerbaarheid' vanuit haar eigen ervaring met overlevenden die zwaar gekwetst werden door clustermunitie. Vanwaar halen zij de veerkracht om zich te engageren voor een internationale conventie tegen clustermunitie? Hoe dragen psychologische inzichten bij tot de methode van 'pleitbezorging met overlevenden'? Ook de spirituele dimensie als dragende grond komt aan bod.
- 10.40 u. korte pauze
- 10.50 u. **Over het menselijk lot, het vinden van zin en de vrijheid om te kiezen**
- Nadja Palombo**, sociaal-pedagoge, hoofd van een Duits Instituut voor Logotherapie bij München. Spreekt in het Duits, vertaling is voorzien door Bie Reynaert.
- In deze lezing worden 'kwetsbaarheid' en 'weerbaarheid' besproken in de lijn van de logotherapie van Viktor Frankl. Deze stelt dat wij vrij zijn om te kiezen hoe we omgaan met ons lot. 'Logos' betekent hier 'zin'. Alles wat ons overkomt, ook ziekte, lijden en schuld, maakt de vraag naar zin brandend actueel. Edith Eger, een overlevende van Auschwitz, schreef in dezelfde lijn een heel bijzonder boek met de sprekende titel De Keuze.*
- 11.30 u. Vragen door het publiek
- 12.00 u. Mogelijkheid tot deelname aan de **eucharistieviering** met de gemeenschap van Benedictijnen in de abdijkerk
- 12.45 u. Middagmaal naar keuze in Bistro Benedictusheem en middagpauze
- 14.00 u. De Ark vertoont **Nineteen Paper Cranes**, een kortfilm over kraanvogels als antwoord op een massamoord in Japan.
- 14.15 u. **Barbara Mertens**, stafmedewerkster TAU, getuigt over Franciscus van Assisi in volle kruistochtentijd, over de moed tot dialoog van Paulo Dall'Oglio in Syrië en over haar eigen zoeken vanuit een ontvankelijke levenshouding. Met andere woorden: ontmoeting als pelgrimstocht.
- 14.50 u. **Willy en Lut Vandamme - Wouters** getuigen over het omgaan met kwetsbaarheid en kwetsbare jongeren; ook over de praktijk van Open-Hart-Cirkels als krachtig, liefdevol antwoord op psychische kwetsbaarheid en existentiële vragen.
- 15.30 u. Verdere vragen en gesprek met de deelnemers
- 16.00 u. Informatie over Pax Christi en Vredesweekcampagne 2018
- 16.10 u. Afsluitend woord en gebed door Lizette Stiers
- 16.15 u. Goed thuis