

## VLAAMSE VREDESWEEK 2016

De Dialooggroep Moslims-Christenen van HET ABRAHAMHUIS vzw  
*nodigt U en uw godsdienstige gemeenschap uit op de:*

### 26<sup>ste</sup> INTERRELIGIEUZE VREDESWAKE VAN MOSLIMS EN CHRISTENEN IN HET GENKSE

in de Johanneskerk van de Verenigde Protestantse Kerk in België te Genk  
Laatgoedstraat, 60 te Genk (Waterschei)

Vrijdag, 7 oktober 2016, om 20 uur

Aansluitend om 20.45u in Karl Barth-centrum, benedenzaal van de kerk,  
Ontmoeting en tafelgesprekken bij slot van 'Zilveren jaar Abrahamhuisjaar 2015-2016'

## BARMHARTIGHEID IS EEN WEG NAAR VREDE

### HET THEMA en HET TEKEN:

De Vlaamse Vredesweek staat dit jaar in het teken van 'Werken aan vrede in Oost-Congo'. Het Abrahamhuis benadrukt dat alle werken aan vrede begint bij werken van barmhartigheid in eigen midden. Barmhartigheid brengt de Kleine Vrede van het dagelijks samenleven dichterbij, maar ook de Grote Vrede tussen volken. De Vredeswake is het slot van ons zilveren jaar van tafelgesprekken en wil een bemoediging zijn voor elkaar als 'gasten van het Abrahamhuis'. Het thema van het zilveren jaar 2015-2016 was **'Samen bouwen aan vrede: één huis, één tafel, één brood dat wij delen'**.

De wake benadrukt dit jaar dat de Abrahamitische godsdiensten – jodendom, christendom, islam – **'godsdiensten van barmhartigheid'** zijn. Aan hun werken van barmhartigheid aan de armen, vluchtelingen, uitgesloten en vergeten mensen, en het opnemen van hen in **'hun huis van vrede'**, kan je ze kennen. De God van Abraham is 'barmhartigheid voor alle mensen'. Hij roept ons op om barmhartig te zijn voor elkaar zoals Hij het is voor ons. We kunnen geen Kleine Vrede of Grote Vrede bewerken zonder barmhartigheid. Het thema is daarom dit jaar: **'Barmhartigheid is een weg naar vrede'**.

**Onze Vredeswake is zoals elk jaar een Teken van 'Samen op weg' zijn** van ons netwerk van 7 koepels die 38 plaatselijke godsdienstgemeenschappen vertegenwoordigen. Het logo van Het Abrahamhuis is het huis van samenleven waarnaar wij mensen op weg zijn, wier voetsporen in het zand van deze tijd zijn afgedrukt. Op deze weg dragen wij samen met God en elkaar zwakkere medemensen op onze schouders. We leggen zoals jaarlijks in elke vredeswake Bijbel en Koran open, zijn aanwezig bij elkaars gebed om vrede tot de Barmhartige God, opdat door Zijn en onze barmhartigheid vrede moge groeien in het Genkse en in de wereld. Samen zingen we als Moslims en Christen liederen van Vrede, dank en aanbidding. De **omhaling** is voor schoolprojecten voor vluchtelingenkinderen in Libanon.

### VANUIT EEN 'ZILVEREN JAAR': in 'Tafelgesprekken/Leerhuis' elkaar leren kennen en begrijpen

Zoals het hele voorbije zilveren jaar zullen bij de Ontmoeting in het Karl Barth-centrum na de wake godsdienstige tafelgesprekken plaatsvinden. Moslims en Christenen uit onze godsdienstgemeenschappen zullen getuigen over hun barmhartige inzet voor vluchtelingen/asielzoekers in hun gemeenschap. Zo wordt ons spreken over barmhartigheid heel concreet. Samen delen we het **Abrahambrood. In de tafelgesprekken leren we elkaars gelovige inzet kennen en waarderen in een 'Islamitisch-Christelijk Leerhuis': zo werken we samen aan de Kleine Vrede door onze barmhartigheid voor elkaar én een beter kennen, waarderen en begrijpen van elkaar.**

**Voor informatie:** 'Het Abrahamhuis vzw', permanent secretariaat, Noordlaan 6B B-3600 Genk  
– tel. 0474/33.22.18 – e-mail: [hetabrahamhuis@telenet.be](mailto:hetabrahamhuis@telenet.be)