

Vormingsdag – Bruggen bouwen in plaats van muren – 4 mei 2019

Workshop Jan Vanden Berghe

Zoals Jezus dat deed

Geweldloos actievoeren – en daarvoor in de leer gaan bij Jezus van Nazaret. Hoe ging hij te werk? Hoe pakte hij dat aan? Zijn strategie? “Je vijanden liefhebben” en “je zonden laten schijnen over goede en slechte mensen” (Matteüs 5,44-46) in de praktijk!

We puzzelen met fragmenten uit evangelies, vooral uit dat van Marcus – en geven zo namen aan tal van aspecten uit het optreden van Jezus: fundamentele attitudes en praktische manieren van aanpakken. Verrassend als leerschool!

Jan Vanden Berghe (°1942) is priester van het bisdom Brugge, van 2003 tot 2012 verantwoordelijke voor de dienst vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen. Nu interdiocesaan pastor van Adem-Tocht, christelijke spiritualiteitsbeweging voor senioren. Op latere leeftijd gevormd door Benoit en Ariane Thiran-Guibert.

Zoals Jezus dat deed

Geweldloos actievoeren – en daarvoor in de leer gaan bij Jezus van Nazaret. Hoe ging hij te werk? Hoe pakte hij dat aan? Zijn strategie? “Je vijanden liefhebben” en “je zonden laten schijnen over goede en slechte mensen” (Matteüs 5,44-46) in de praktijk!

We puzzelen met fragmenten uit evangelies, vooral uit dat van Marcus – en geven zo namen aan tal van aspecten uit het optreden van Jezus: fundamentele attitudes en praktische manieren van aanpakken. Verrassend als leerschool!

Jan Vanden Berghe (°1942) is priester van het bisdom Brugge, van 2003 tot 2012 verantwoordelijke voor de dienst vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen. Nu interdiocesaan pastor van Adem-Tocht, christelijke spiritualiteitsbeweging voor senioren. Op latere leeftijd gevormd door Benoit en Ariane Thiran-Guibert.

Zoals Jezus dat deed

Geweldloos actievoeren – en daarvoor in de leer gaan bij Jezus van Nazaret. Hoe ging hij te werk? Hoe pakte hij dat aan? Zijn strategie? “Je vijanden liefhebben” en “je zonden laten schijnen over goede en slechte mensen” (Matteüs 5,44-46) in de praktijk!

We puzzelen met fragmenten uit evangelies, vooral uit dat van Marcus – en geven zo namen aan tal van aspecten uit het optreden van Jezus: fundamentele attitudes en praktische manieren van aanpakken. Verrassend als leerschool!

Jan Vanden Berghe (°1942) is priester van het bisdom Brugge, van 2003 tot 2012 verantwoordelijke voor de dienst vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen. Nu interdiocesaan pastor van Adem-Tocht, christelijke spiritualiteitsbeweging voor senioren. Op latere leeftijd gevormd door Benoit en Ariane Thiran-Guibert.